

Populier



Ik ben nogal makkelijk als het om populieren gaat. **Ik vind ze allemaal prachtig**

Afgelopen dagen druk geweest met de laatste uitgave van Boomzorg van dit jaar. Aan mij de eer om het eerste verhaal over een inspiratieboom voor 2016 te schrijven. Kan niet anders, natuurlijk. Ik ben de zoon van een boomkweker, die in die tijd vooral ook gespecialiseerd was in populieren. Natuurlijk kom ik dan in het geweer als boomambassadeur Henry Kuppen meldt dat hij een pleidooi wil houden voor de *Populus x canadensis* 'Marilandica'. Ik ben nogal makkelijk als het om populieren gaat. Ik vind ze allemaal prachtig. Sommige mensen vinden het maar saaie bomen, die met tienduizenden tegelijk en met wiskundige precisie in slagorde langs onze wegen op het platteland zijn gezet. Het enige nadeel van een populier is dat hij bij uitstek wordt geplaatst op de lelijkste plekken van Nederland. Hoewel het niet helemaal eerlijk is om dat die boom na te dragen. Kijk bijvoorbeeld eens rondom het gemiddelde benzine-station langs onze snelwegen. Niet meteen een plek waar je blij van wordt, maar er worden altijd populieren bijgehaald om het nog een beetje groene massa te geven. Hetzelfde geldt voor industrieterreinen en nieuwbouwwijken uit de jaren zestig en zeventig vol naargeestige flats. Ook daar zijn massaal populieren geplant, om de boel een beetje aan te kleden en te zorgen dat bewoners en bezoekers niet frontaal uit hun sokken zouden waaien door de wind die om die flats heen giert.

Een ander probleem dat met de populier samenhangt, is het feit dat deze boom vaak niet op tijd wordt gekapt. Een populier is prachtig, maar misschien wel zijn mooiste eigenschap is dat je na kap en herplant in een paar jaar tijd weer een prachtige laan hebt staan. En, niet onbelangrijk: voor een fractie van het geld dat eiken of linden kosten. Ik heb de rare hobby dat ik alle inspiratiebomen van vorig jaar in mijn tuin wil hebben staan, en een spil van een populier kost evenveel als een fluitje bier.

Een populier is een productieboom. Dat is hij altijd geweest. Onze voorouders hadden hout nodig om klompen, kratjes en lucifers te maken en de populier leverde dat in overvloed. Er zijn ook populieren die langer meegaan, maar er is niks tegen om een boom na een jaartje of dertig om te doen en opnieuw te beginnen.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur

Onze voorouders hadden hout nodig om klompen, kratjes en lucifers te maken en de populier leverde dat in overvloed



Be social

Scan of ga naar:

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5610